



## MARIA HAGSTRÖM HON LÄSTE NÅGONSTANS ATT DET SKULLE DRÖJA 70 ÅR INNAN KVINNORS OCH MÄNS LÖNER ÄR LIKA. DÅ ÄR HON DÖD.

on heter Maria. 29 år gammal gifte hon sig med sin Mikael. Ett år senare, 5 juni, fick deras treårige son Simon en syster. Det var en onsdag Emma kom till den här världen. På helger föder folk inte barn, då sysslar de med annat.

I dag är Maria 42 år. Hon är fortfarande gift. Faktiskt. Fortfarande med Mikael. Faktiskt. De bor i ett hus och sonen, som nu är 15 år, har egen tv och dator på sitt rum.

Barnen är nästan alltid på gott humör. Det händer förstås att de får huvudvärk och ont i magen. Ibland kan det vara lite svårt att somna om kvällarna. Men de oroar sig inte för

framtiden, de är säkra på att den blir bra.

Minst en gång i veckan körs de till träningen i den silvergrå Volvon av 1999 års modell, trots att mamma Maria hellre hade velat ha en röd bil. Tillsammans med andra svenskar kör de 88 000 tur-och-retur-resor till månen under ett år. Inte på riktigt förstås, när den här familjen åker på semester föredrar de en vecka i solen.

Maria och Mikael delar på en liter vin i veckan och tre starköl. Var sin drink med sex centiliter sprit i blir det också på helgen minsann. Tillsammans med barnen proppar de i sig 1,2 kilo godis och 1 kilo kaffebröd

varje vecka. Kanske är det därför Mikael är lite överviktig? Maria är i bättre form, man skulle kunna säga att Maria är lite fräschare över huvudet taget, hon lägger sex gånger så mycket pengar på personlig hygien. Dessutom är nog mannens kalsonger lite mer slitna. Maria spenderar mer på underkläder, 174 kronor i månaden brukar det bli. Men det kan också bero på att hon är kvinna och har bröst som bör hållas på plats. Det där med att hon är kvinna förklarar nog att hennes lönekonto har några tusen mindre än Mikael. Hon läste någonstans att det skulle dröja 70 år innan kvinnors och mäns löner är lika. Då är hon död.

De är medelstenssons. Men de heter faktiskt Johansson. Om vi blandar alla människor i Sverige i Statistiska centralbyråns mixer så blir resultatet familjen Johansson. Man måste säga att vi har det bra här. Våra liv verkar otroligt spännande, men ändå undrar jag hur en person som är döpt till Läderlappen lever, eller hon som heter Kanel. De finns också med där i mixen. Där finns också människor som inte kan köpa vare sig silvergrå eller röd bil. Där finns barn som inte bara har lite ont i magen ibland. Där finns de som inte passar in i samhällsramarna gjorda efter medeljohansson. Läderlappen ska också leva i Sverige. 🇸🇪

Läs oss på webben också.

[WWW.SITUATIONSTHLM.SE](http://WWW.SITUATIONSTHLM.SE)