



MARIA HAGSTRÖM DU KISAR UNDER BRILLORNA OCH TÄNKER PÅ FACEBOOK

du härliga semester. Varma vindar sveper in över stranden och havets vågor brusar. Du kisar under brillorna och tänker på Facebook. Formulera en rolig statusuppdatering i huvudet som skulle få många "likes". Dottern kommer stapplande i sanden. Hon är till och med sötare än namnet Alva som hon fick med hjälp av en app med idéer om barnnamn. Tack och lov för appen, hur ska man annars veta vad man ska döpa sin unge till? Tar en bild på den sandiga lilla parveln. Väljer ett filter i foto-appen som ger bilden lite retrokänsla. Delar på Facebook.

Packar så småningom ihop och kör in mot staden. En parkerings-app hittar en parkering i närheten av Systembolaget. Öppnar vin-appen och kollar vad som kan passa till den smarriga fiskgrytan som finns i recept-appen. Betalar och öppnar ekonomi-appen där utgifter noteras. Bäst att hålla koll på ekonomin i dessa tider.

Lagar mat och råkar förstas spill på mattan. Plockar fram den intelligenta telefonen och öppnar appen Fiffiga frun, där bör det finnas svar på hur man löser denna katastrof.

DAGS FÖR ROMANTISK middag med partnern. Vinet korkas upp, fisken

doftar gott. Underbart, det här måste du berätta för världen. Tar en bild på partnern, lägger på ett filter så han ser snyggare ut och skickar ut den i den virtuella världen.

När partnern går för att brygga kaffe färgar solen himlen rosa. Nu kan du passa på att skanna Facebook. Jaha, Sofie berättar att det är sol ute. Stefan har spelat golf. Therese har ändrat profilbilden för femte gången denna vecka. Ser man på, Patrik ska till New York och någon annan äcklas över något kvällspressen skrivit. Och den där Maria Hagström var också på stranden i dag. Trevligt. Brun hon ser ut, undrar vilken app och vilket filter hon använt?

Sedan förstörs den goda stämningen, någon klagar på smarta telefoner och appar som gör att vi slutar tänka själva. Han påstår att vi är så upptagna med telefoner och att berätta på Facebook om hur fantastiska liv vi har att vi glömmar att leva de fantastiska livet på riktigt. Ska han säga! Facebookvännerna blir irriterade i tysthet, för han har lite rätt. Okej, dags att leva irl, in real life, undvika datorer, uppskatta tillvaron, bara vara, ta in allt. Det är ju semester. Vi Facebookvänner börjar därför pilla lite på mobilerna för att lära oss att leva i nuet. Laddar ner en mindfulness-app. 📵



TILLBAKA FRÅN SEMESTERN?
NÄSTA NUMMER AV SITUATION STHLM
ÄR UTE 29 AUGUSTI

SITUATION
S T H L M

TOMAS ÖNBERG/SCANPIX